



- Vluchteling met niet-bewezen verleden - pagina 2
- 'Alle diakenen een blaasinstrument ...' - pagina 7
- 'Rumah bersama – gezamenlijk huis' - pagina 8



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

2e jaargang | nummer 6 | juli-augustus 2018

Ver van huis

THEMA • Hoera, de vakantieperiode ligt voor ons! Sommigen gaan ver van huis op zoek naar exotische oorden als Iran of Egypte. Anderen gaan er op uit met de fiets naar Drenthe of een busreis naar Texel. We trekken massaal uit huis naar situaties die 'anders' zijn dan ons gewone leven van alledag: op zoek naar stilte, even niets hoeven doen, wandelen in overweldigende natuur, of samen iets kunnen doen als gezin. Soms ook lijkt vakantie wel een vlucht: zo ver mogelijk weg van stress en haast, van moeten, zorgen en presteren. Des te meer, als we na de vakantie meteen weer op de oude manier verder gaan met hollen en haasten ...

Geen keus

Andersom gebeurt het ook. In Zoetermeer leven burens, collega's, vrienden die onvrijwillig en ver van huis hier zijn 'aangespoeld'. Zij hadden geen andere keus dan te vluchten, omdat zij in hun eigen



KIJK

geboortedorp, in hun vaderland, niet meer veilig kunnen leven: niet de juiste religie, niet de juiste politieke overtuiging, niet de juiste seksuele geaardheid. Zij waren 'anders' dan de meerderheid die de macht in hun gewelddadige handen hebben genomen.

Wantrouwen

En – hoe triest ook – zij die hier onderdak gevonden hebben blijven in het rijke Nederland 'anders'. Ze worden hier vaak opnieuw geconfronteerd met wantrouwen, vooroordelen en haat. Daden van haat zijn in Nederland gelukkig nog steeds strafbaar, maar het zorgt er wel voor dat vluchtelingen zich ook hier niet bepaald veilig en ontspannen zullen voelen.

Wegwijs maken

Gelukkig dat er altijd weer mensen zijn, ook in Zoetermeer, die vluchtelingen graag willen leren kennen, naar hun verhalen willen luisteren en hen wegwijs willen maken.

• Mieke Brak



VER VAN HUIS

Een bijzonder contact

INTERVIEW • Het is zomer 2017 en Piet Keus opent de deur van de Pelgrimskerk voor het ochtendgebed. Buiten ontmoet hij Jalil, afkomstig uit Iran. Piet biedt hem koffie aan en zo begint een bijzonder contact.

De communicatie is niet eenvoudig omdat Jalil moeilijk spreekt. Hoewel hij vanaf 1995 in ons land is en tien jaar taallessen kreeg, is ook zijn Nederlands erg beperkt.

Zware verwondingen

Via contact met Jalils zus weet Piet dat Jalil meevocht in de Iran-Irakoorlog met zware verwondingen als gevolg. Op verzoek van zijn zus kwam hij naar Nederland, zodat zij hem de nodige zorg kan geven. Een echt gesprek is eigenlijk niet mogelijk. Contact verloopt via ge-

baren en door 'gewoon bij elkaar te zijn'. Als Piet hem bezoekt, biedt Jalil graag iets te eten aan. Dan eten ze samen en kijken naar een Iraans televisiestation.

Vertrouwd gezicht

Jalil bezoekt zondagmorgen de kerkdiensten in de Pelgrimskerk, waar hij inmiddels een vertrouwd gezicht is. Hij waardeert het zichtbaar als Piet ook verschijnt. Dat vindt Piet het mooie van dit contact. 'Hij kijkt er naar uit dat je komt.'

• Joke Westerhof

VERVOLGDE CHRISTENEN

'En ook u bent ons tot steun door voor ons te bidden'

IMPRESSIE • Met bovenstaande tekst uit de bijbelbrief 2 Korintiërs 1:11 begint het gebedsboekje van Open Doors, een organisatie die 'op de bres staat voor vervolgte christenen'. Van 1 op 2 juni was het de jaarlijkse Nacht van Gebed, waarbij in heel Nederland gebeden werd voor vervolgte broeders en zusters over de hele wereld.

Voor de stad Zoetermeer was de Oosterkerk de locatie om bijeen te komen, van 20.00 tot 01.00 uur. Onder leiding van Piet van Daalen en Hans Trapman, die zich allebei al jaren inzetten voor de Nacht van Gebed, werd er voorbede gedaan door bidders uit allerlei gemeenten.

Na het zingen van een lied en een filmpje van Open Doors over een bepaald land, gingen we steeds in kleine groepjes uiteen om te bidden. In het gebedsboekje werden hiervoor concrete punten aangedragen.

Heftig

Voor mij was het de eerste keer dat ik meedeed. Ik was niet voorbereid op hoe heftig het zou zijn om te horen van de vervolgte gelovigen zelf. Van moeders, die al jaren hun kinderen alleen moeten opvoeden, omdat hun echtgenoten omgekomen zijn of gevangen zitten vanwege het feit dat ze de Here Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Van mannen en vrouwen, die vrezden voor hun

leven en bijna al hun bezittingen kwijtraakten toen extremistische moslims of hindoes hun huizen in brand staken.

Confronterende verhalen uit hun eigen mond

Verdrietig

Allen uitten ze dankbaarheid voor het wereldwijde gebed en het werk van Open Doors. Hoewel veel van hun verhalen me verdrietig maakten, bracht het de Here God heel dichtbij en voelde ik me gesterkt door de kracht van het geloof van de vervolgte kerk over de hele wereld. Ondanks dat ze zo zwaar te lijden hebben om hun Heer te kunnen volgen, ervaren zij hun geloof als een enorme zegen. Het is een eer om te lijden voor het geloof dat ze gekregen hebben en ze ervaren de kracht die ons gebed voor hen geeft. Tegen de verdrukking in zien zij de kerk groeien en komen hun vijanden voor hun eigen ogen tot geloof.

En als ik eenmaal naar huis rijd in de donkere nacht, kan ik niet anders dan bidden of mijn eigen geloof steeds meer mag gaan lijken op dat van hen.

• Tirza Benders



VER VAN HUIS

'Natuurlijk help ik jou!'

INTERVIEW • 'De keuze om te vluchten is niet moeilijk, een bestaan hier inrichten is een ander verhaal.' Twee jaar geleden gaf Adriaan van Dijk zich via Gilde Samenspraak op als taalmaatje voor nieuwkomers in Zoetermeer.

Twee keer in de week ontmoet Adriaan uit de Oude Kerk Gemeente de Afghaanse 'Maria', die met man en kinderen naar Nederland vluchtte. 'Haar man dook pas twee weken later in Ter Apel op. Wat er gebeurd is, blijft duister. 'Zo bang ben ik geweest, Adriaan, zo bang', meer zegt ze er zelf niet over.' Hier inburgeren is niet makkelijk, er zijn allerlei hobbels. 'Van haar man geldt bizar genoeg 'nationaliteit onbekend'. Dat laten wijzigen kost handenvol geld.'

Taalbruggetjes

'Jij legt het gewoon goed uit', zei Maria tegen hem, 'op de taalcur-

sus begreep ik er niets van.' Hij gaat er niet van naast zijn schoenen lopen. 'Ze gaat nu staats-examen doen, in vijf vakken. Ze leert erg snel, ze wordt niet voor niets 'ons pareltje' genoemd.' Adriaan gebruikt handige weetjes, bijvoorbeeld bij eilij: 'Parijs kan veranderen in Paris, Leiden blijft Leiden.' Bij de rangtelwoorden legt hij uit: 'Het woord 'eerste' is 'archè' in het Grieks, zoals in aartsbisschop, maar ook in 'arts', de 'eerste slaaf' die de keizer mocht helpen.'

Samenspel

Door de vertrouwensband die is ontstaan, vraagt Maria ook extra

dingen, zoals een brief naar de gemeente of mee met haar man naar het LUMC. 'Natuurlijk help ik jou!', is dan de reactie van Adriaan. 'Ook als de gemeente bijvoorbeeld zegt dat ze geen toeslag kinderopvang krijgt, ga ik er natuurlijk achteraan.' 'Ikzelf moet de grenzen bewaken, dus beter niet thuis afspreken maar in de bibliotheek. Het is een samenspel van mensen helpen, niet te ver gaan en resultaat boeken. Ik vind het heerlijk om te doen, ik groei erin.'

• Marieke van der Giessen-van Velzen

VAN DE REDACTIE

Ontheemd

... en vele duizenden ontheemd, gevluht uit eigen land, beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand ...

Een lied als een litanie en het enige lied in het hele Liedboek dat middenin een zin begint. Het heeft een melodie die blijft haken en in je rondzingen.

Net als de tekening van Theo Poot waar dit zomernummer van *Kerk in Zoetermeer* mee opent. Mensen op de vlucht, dromend van een uitweg. Mensen verlangend naar een plaats van rust met een naam als Oosterheem: een plek, een thuis, een heim-zonder-wee. Dit lied op de melodie 'Pace mio Dio - Vrede, mijn God' is ontstaan in 1996 als antwoord op verschillende gebeurtenissen: etnische zuiveringen in de Balkan, de nasleep van de bomaanslag in Oklahoma City, het openbaar worden van kindermisbruik, de algemene situatie in de wereld. Angsten waarvoor de enige hoop is de vrede die God biedt. De laatste regels van elk couplet verwoorden de roep om ontferming. Het is een gebed aan de Heer van hemel en aarde, van Wie uitkomst te verwachten valt.

Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan!

• Marieke van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR



1F-STATUS

Vluchteling met niet-bewezen verleden

ACHTERGROND • Ondanks het 'Nederland-rechtsstaat'-principe is er al vanaf 2000 een situatie van rechteloosheid geschapen voor vluchtelingen uit onder andere Afghanistan, die daar ooit bij een veiligheidsdienst hebben gewerkt.



Op grond van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties hoeft een land geen vluchtelingen op te nemen die zich schuldig gemaakt hebben aan oorlogsmisdaden of andere schending van mensenrechten. Dit artikel ontstond vlak na de Tweede Wereldoorlog met het oog op voormalige SS'ers uit Duitsland die hun heil zochten in andere delen van de wereld.

Ambtsbericht

De Nederlandse regering heeft in 2000 een ambtsbericht laten opstellen over de situatie in Afghanistan in de periode 1978-1992. Daarin wordt via een nationaal en internationaal zwaar aangevochten document gesteld, dat elke Afghaan die bij de geheime dienst heeft gewerkt oorlogsmisdaden heeft begaan en, als hij die zelf niet heeft begaan, er zoveel van geweten moet hebben dat hij als medeplachtige moet worden beschouwd. Deze mensen hebben 'de 1F-status' opgeplakt gekregen.

Ze mogen er niet zijn maar ze zijn er toch

Het gevolg was dat deze personen zonder nader onderzoek naar persoonlijke schuld of betrokkenheid, een verblijfsvergunning in Nederland is geweigerd. Hun gezinsleden hebben in beginsel wel allemaal het Nederlanderschap gekregen.

Tegen de beginselen

Een essentieel beginsel van onze Nederlandse rechtsstaat is echter, dat iemand pas schuldig aan enig vergrijp is na onderzoek door politie en justitie, gevolgd door een schuldigverklaring door de rechter. Deze procedure wordt deze Afghanen (maar ook Syriërs!) onthouden. Sterker nog, om in aanmerking te komen voor asiel moeten ze zelf het bewijs leveren van hun onschuld. Ziet u het voor zich? Ga maar eens bewijzen dat je nooit mensen hebt gedood of mishandeld. Inmiddels worden nog steeds Afghanen uitgezet die niet aantoonbaar iets fout hebben gedaan. Ze zitten gewoon in het verkeerde politieke vakje van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Degenen die nog niet zijn uitgezet lopen dus als ongewenste vreemdeling illegaal door Nederland, verstoken van identiteit, verstoken van elke toepassing van Nederlandse wetten, verstoken van medische en andere sociale hulp, kortom, ze mogen er niet zijn, maar zijn er toch. En dat laat de Nederlandse politiek al achttien jaar gewoon gebeuren.

W www.pilpnjcm.nl

• Fien Meiresonne

30 JUNI

155 jaar afschaffing van de slavernij

Zoetermeer herdenkt de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Antillen 155 jaar geleden met een feestelijk programma van zang, dans en poëzie. Zaterdag 30 juni, Rakkersveld 253, 15.00-17.30 uur. Om 16.00 uur is er een kranslegging. Toegang gratis.

E info@slavernijztm.nl
W www.slavernijztm.nl/agenda



Op 5 juni was er een zomermeeting van Umoja/Hart voor Meerzicht, zomaar midden in de wijk. Met lekker eten, ook voor passanten, en mooie ontmoetingen, gedeeld door kerkleden van De Oase, De Lichtzijde, Het Kompas, Eritrese Evangelische Gemeente, Parousia, en ook De Haven in de Haagse Schilderswijk.

Gezocht: nieuwe SchuldHulpMaatjes

Door toename van het aantal mensen in financiële nood zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. In september 2018 start een nieuwe driedaagse opleiding voor SchuldHulpMaatje. Samen lukt 't! Geplande cursusdata: zaterdag 15/9, 29/9 en 6/10.

Informatie en aanmelden: coördinator Jan de Vries T 06-3940 5015
W www.schuldhulpmaatje.nl

GEBEDSWANDELINGEN

Zoetermeerse Zomerloop

Biddend wandelen voor onze stad en haar inwoners op zeven zomervrijdagen van 14.00-15.00 uur. Elke week in een andere wijk, samen met mensen uit allerlei kerken en gemeenten. Er is ook een korte route voor langzame lopers.

Datum en wijk-verzamelaarsplaats
14-07 Dorpsstraat 59 (voor Oude Kerk)
21-07 Tramhalte Palenstein (beneden richting Seghwaert)

28-07 Tramhalte Buytenweg (beneden bij de winkels)
04-08 Oosterheemplein 320 (voor de Oosterkerk)
11-08 Tramhalte Seghwaert (beneden zijde patatzaak)
18-08 Baron de Coubertinlaan 6 (voor Gtime City Church)
25-08 Tramhalte Meerzicht (beneden bij de liften)

Eline van Noije T 06-4777 7491
E sameningelooof@gmail.com

15-23 SEPTEMBER



Vredesweek 'Generaties voor vrede'

Ambassade van vrede, Zoetermeer. Samen met het landelijke PAX organiseert het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer/Ambassade van Vrede de komende Vredesweek in Zoetermeer. Nieuwe partner is SWGF, dat het Ganesha-hindoe festival voorbereidt. 'Ganesha' staat voor de wijsheid van het hart, en daarmee voor vrede en verbinding.

Onder het thema 'Generaties voor vrede' wordt een mooi weekprogramma ingevuld met een liturgische vredesboodschap, een 'vooroordelenkoffer' langs scholen, thema-expositie, voorstelling in het Stadstheater, vredesduiven, festival op Markt en Dobbe-eiland en podiumkunst.

• Flip Bakker

WERKGROEP VREDESWEK EN STUURGROEP ILOZ

Advertenties

**ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP**

Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

VAN DORP
MET KENNIS EN RESPECT

MONDIAL MOUERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen • Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuishwinkel
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefofslag

Goudstraat 51
2718 RD Zoetermeer
Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
Internet: www.henneken.nl

ZORG VERHUIZER 2013

ERKENDE VERHUIZERS

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw

UITVAARTVERZORGING

Hoekeindseweg 61
Bleiswijk

www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar

079 - 342 60 70

Aafio Ritueelbegeleiding

is uw persoonlijke coach voor ondersteuning, begeleiding en (inhoudelijke) vormgeving voor een waardige en sfeervolle uitvaart passend bij u en de overledene en behulpzaam bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Neem vrijblijvend contact op via:
info@aafio.nl
(0)6 486 930 54

Aafio
Ritueelbegeleiding

DS. JAAP VAN DEN AKKER NEEMT AFSCHIED

'Iedereen voor Bijbel en geloof enthousiast houden'

INTERVIEW • Na ruim veertien jaar in wijkgemeente Zoetermeer-Noord verruult predikant Jaap van den Akker de Ichthuskerk voor de Haagse Christus Triumfatorkerk. Een gedreven dominee die steeds in woord en daad wil laten zien hoe actueel het Evangelie is.

Op zondag 8 juli om 10.00 uur in de Ichthuskerk, Parkdreef 258, neemt de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord afscheid van ds. Jaap van den Akker. Hij zal zijn werk als predikant voortzetten in de Christus Triumfatorkerk in Den Haag. Informatie over dienst en afscheid op 7 en 8 juli: [W www.pwzn.nl](http://www.pwzn.nl)

Aafke Halma: Veel mensen in Noord zullen je straks herinneren als de dominee die zich in het 'gewone' dagelijkse leven bevond. **Jaap van den Akker:** 'Ja, dat is een bewuste keuze geweest. Tijdens mijn studie merkte ik tijdens mijn praktijkstage, dat ik geen theoloog maar dominee wilde worden. Niet een weliswaar fijne maar afstandelijke man, zoals ik als kind ervaren had, maar een benaderbare dominee. Ik heb ook lang gearzeld of ik een toga zou dragen. Uiteindelijk heb ik dat toch gedaan omdat ik tijdens diensten een bepaalde rol vervul.'

'Preek altijd vertalen naar de vragen van deze tijd'

Jan Blankespoor: Net als hier zul je ook in Den Haag veel missionair werk buiten de kerk doen. Hoe breng je de combinatie van Woord en Geest in de praktijk? **Jaap:** 'In mijn preekvoorbereiding vraag ik me altijd af wat de



Foto: Hans Kühn, Fotoproducties (www.hanskuhn.nl)

gemeente aan mijn preek zou kunnen hebben. Een preek ontstaat vanuit bijbelverhalen, maar aan een uitleg heeft de gemeente pas wat wanneer ik de preek vertaal naar de vragen van deze tijd. Ik speel dan ook in op ervaringen, zowel die van mijzelf als die uit de gemeente. Directe antwoorden geef ik meestal niet, maar ik hoop wel voldoende gedachten mee te geven waarmee mensen die antwoorden zelf kunnen vinden. En zo werk ik ook buiten de kerk.'

'Veelkleurigheid van geloof ervaar ik als een zegen'

Jan: Hoe kan een veelkleurige gemeente groeien?

Jaap: 'Veelkleurigheid hoort bij het geloof en ik ervaar dat als een zegen. De kerk moet ruimte bieden aan mensen die iets met de Bijbel hebben om samen met elkaar in gesprek te kunnen gaan. Zolang je elkaar niet uitsluit maar respecteert, gaat dat goed. In een veelkleurige gemeente kun je door veel variatie in je activiteiten iedereen enthousiast houden.'

Aafke: Maar mensen zoeken toch ook zekerheid?

Jaap: 'Als mensen vragen: 'Waar staan jullie voor?' kan ik daar meestal niet het verwachte antwoord op geven. Dat is essentieel bij veelkleurigheid! Aan goedkope antwoorden hebben ze uiteindelijk niets.'

'Aan goedkope antwoorden heeft niemand iets'

Wanneer mensen mij na een preek om verdere uitleg vragen ga ik in gesprek. Als predikant laat ik zien dat je geloof meer waarde krijgt als je ook de 'extra betekenis' van bijbelteksten gaat zien. De Bijbel is veel rijker dan alleen de letterlijke betekenis. Jongeren geef ik mee dat ze de antwoorden alleen zelf kunnen vinden. Ik stimuleer ze zelf op zoek te gaan naar antwoorden.'

Aafke: Wat neem je mee vanuit de gemeente hier?

Jaap: 'Ik ben beroepen omdat we in Noord na de zo geslaagde fusie de deuren wijd opengezet hebben. Dat is natuurlijk niet alleen mijn verdienste, maar ik heb er altijd hard aan meegewerkt. Daar zit ook een gedachte achter: de relevantie van de kerk voor de samenleving! De kerk bindt mensen samen, geeft hoop, er is aandacht voor elkaar. Er zijn zoveel activiteiten te bedenken waarmee je die relevantie duidelijk kunt maken en waarmee je mensen van alle generaties bij elkaar kunt brengen. In Noord hebben we de musicals, de Top2000-diensten, de sportactiviteiten, het kerkkamperen, muziek- en gespreksavonden en niet te vergeten het belangrijke werk van Halte 2717. Die geweldige ervaringen neem ik mee. Bijzonder is dat er na de fusie weinig mensen zijn afgehaakt, maar dat men altijd erg loyaal is geweest. Het is een geweldige gemeente die ik achterlaat.'

• Jan Blankespoor en Aafke Halma

Advertentie

PHOTO'S
by Leonie

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

PERSPECTIEF

Heimwee

Deze zomer ga ik met mijn gezin op vakantie naar Toscane in Italië. In die regio zijn we niet eerder geweest. Ik spreek de taal niet en ken de cultuur niet goed, maar met handen en voeten komen we vast een heel eind. Ik ken mensen die weken op vakantie kunnen gaan en dan bellen dat ze weer naar huis moeten. Ik heb dat niet. Ik voel me wat dat betreft een beetje apart. Hoe leuk en fijn de vakantie ook is, na een dag of negen gaat het kriebelen en na twaalf dagen wil ik echt weer naar huis. Ik mis mijn eigen plekje, mijn ritme, mijn bed en mijn douche. Heimwee, denk ik. Heerlijk is het om weer thuis te komen. Dan geniet ik nog meer van wat ik van God heb gekregen.

Niet terug kunnen

Stel je voor, dat ik op vakantie zou horen dat ik niet meer terug naar Nederland zou kunnen. Omdat er zich een ramp heeft voltrokken of

omdat het er voor christenen niet langer veilig zou zijn. Mijn vakantiehuisje kan ik dan niet meer in. Ik zou op zoek moeten gaan naar een plaats waar we kunnen slapen, waar we eten kunnen krijgen en waar we veilig zouden zijn. Het niet spreken van de taal en het niet kennen van de cultuur wordt dan ineens echt een probleem. Ik zou hopen dat ik vriendelijke mensen zou ontmoeten die het beste met ons voor hebben en ons willen helpen.

Heel dichtbij

Mijn gedachten gaan naar al die vluchtelingen. In Nederland. In Zoetermeer. Die heimwee hebben. Die moeite hebben met de taal en met de cultuur. Die hopen op vriendelijke mensen die het beste met hen voor hebben. Dan komt het heel dichtbij. Ik wens u een prettige vakantie.

• Maarten Goossensen
PIONIER EN PASTOR VAN DE PELGRIM

22 JULI

Joodse gedenkdag Tempelverwoesting

Juli en augustus zijn in Israël de warmste maanden van het jaar. De gemiddelde temperatuur is 30°C en kan oplopen tot boven de 40°C. Een belangrijke dag in deze periode is de herdenking van de verwoeste tempel in Jeruzalem.

22 juli: Treurdag Tisja be'Av - תשעה באב

Op de negende van de joodse maand Av wordt de verwoesting herdacht van zowel de Eerste Tempel in 568 v.Chr. door de Babyloniërs, die het volk in ballingschap meevoerden, als de Tweede Tempel in 70 n.Chr. door de Romeinen, het begin van de diaspora, de verspreiding van de Joden over de volkeren. Het is een dag van rouw, vasten en klaagliederen. In de synagoge worden de Thora-rollen omhuld met zwart doek en alleen de 'Ner Tamied' die altijd brandt geeft licht.



Op Tisja Be'Av worden ook andere rampen herdacht waardoor veel Joden om het leven kwamen:

- de oproep van Paus Urbanus II voor de eerste kruistocht in 1095
- de verdrijving van de Joden door de Spaanse inquisitie op Tisja Be'Av 1492
- het begin van de Eerste Wereldoorlog op Tisja Be'Av 1914
- deportatie van de Joden uit het Getto van Warschau op Tisja Be'Av 1942

Aan het einde van de rouwdag worden de Joden er aan herinnerd dat in deze tijd van het jaar, op de negende Av, ook de Messias zal komen. Een hoopvolle afsluiting.

• Koos en Kobi Hendriks
WERKGROEP KERK & ISRAËL

Advertentie

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?



Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
T (06) 371 55 371
E contact@vanderkrukconsultancy.nl
I www.vanderkrukconsultancy.nl

**bloemsierkunst
flora project**

Middelwaard 46
2716 CW Zoetermeer
Tel. 079 351 34 33
www.floraproject.nl

*Goed geschikt
Eigentijds bloemwerk
Verzorgd rouwwerk*

PHOTO'S
by Leonie

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48
www.photosbyleonie.nl

- Wij zijn een kleinschalige onderneming persoonlijke zorg en aandacht
- 24 uur per dag bereikbaar
- Ongeacht uw verzekering

D van Dongen
Uitvaartzorg met karakter



Bel na overlijden
079 - 343 43 03,
wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

KERKDIENTEN JULI EN AUGUSTUS 2018

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten en ook onze website WWW.KERKINZOETERMEER.NL

Gemeente	Zondag 1 juli	Zondag 8 juli	Zondag 15 juli	Zondag 22 juli	Zondag 29 juli	Zondag 5 augustus	Zondag 12 augustus	Zondag 19 augustus	Zondag 26 augustus
WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk • Dorpsstraat 59 2712 AD • T (079) 316 39 09 W www.oudekerkgemeente.nl	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Doopdienst en herbevestiging ambtsdragers</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Slotdienst-Gezinsdienst</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp	10.00 uur: Ds. W.L. Pera Leersum	10.00 uur: Prop. H.J. van Beek, Leiden	10.00 uur: Mw. drs. S.G.H. Vroomans-van Hattem, Delft	10.00 uur: Ds. R.H.M. de Jonge, Leiden	10.00 uur: Ds. J. Quist Scheveningen
WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK Pelgrimskerk • 1e Stationsstraat 86 2712 HK • T (079) 316 36 00 W www.pelgrimskerkzoetermeer.nl	10.00 uur: Prop. mw. C.W.D. Eikelenboom-den Uijl, Lopikerkapel	10.00 uur: Ds. J. Bonnes	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld	10.00 uur: <i>Zie Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie Regenboog</i>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera	10.00 uur: <i>Zie Oase</i>	10.00 uur: <i>Zie Regenboog</i>	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder
WIJKGEMEENTE DE OASE De Oase • Kerkenbos 8, 2715 RP T (079) 351 67 28 W www.oase-meerzicht.nl	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn <i>Overstapdienst</i>	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld	10.00 uur: <i>Zie Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn	10.00 uur: <i>Zie Regenboog</i>	10.00 uur: <i>Zie Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie Regenboog</i>	10.00 uur: Mw. ds. M.C. Kapteyn
WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG De Regenboog • Nathaliegang 263 2719 CR • T (079) 362 87 03 W www.pwgderegenboog.nl	10.00 uur: Ds. J. van den Akker	10.00 uur: Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder	10.00 uur: <i>Zie Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: <i>Zie Oase</i>	10.00 uur: Mw. M. Schipper-Boven	10.00 uur: <i>Zie Pelgrimskerk</i>	10.00 uur: <i>Zie Oase</i>	10.00 uur: Ds. N. de Lange	10.00 uur: Ds. D.A.J. Sonneveld
WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk • Oosterheemplein 320 2721 ND • T (079) 342 50 90 W www.oosterkerkzm.nl	09.30 uur: Ds. E. van den Ham <i>Heilige Doop</i> 16.30 uur: Ds. J.T. de Koning Alphen aan den Rijn	09.30 uur: Ds. J. Quist, Scheveningen 16.30 uur: Martijn de Jong <i>Hart4U-dienst</i> 19.00 uur: Ds. E. van den Ham	09.30 uur: Ds. E. van den Ham 16.30 uur: Prop. P. Mostert Hendrik-Ido-Ambacht	09.30 uur: Ds. M.A. van den Berg 16.30 uur: Ds. E. van den Ham	09.30 uur: Ds. E. van den Ham 16.30 uur: Ds. S. Both Lopik	09.30 uur: Ds. J. Ouwendijk Alphen aan den Rijn 16.30 uur: Ds. E. van den Ham	09.30 uur: Ds. E. van den Ham 16.30 uur: Dr. P.J. Visser Amsterdam	09.30 uur: Prop. J.B. Mulder Hilversum 16.30 uur: Ds. C.M.A. van Ekris, Zeist	09.30 uur: Prop. T.C. Kraan Utrecht 16.30 uur: Ds. C. van Duijn Delft <i>KinderkerkPlus</i>
WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk • Parkdreef 258 2724 EZ • T (079) 341 36 20 W www.pwzn.nl	10.00 uur: Ds. R.L. Algera <i>Maaltijd van de Heer</i> 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. J. van den Akker, ds. N. de Lange en ds. R.L. Algera <i>Afscheidsdienst</i> 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. R.L. Algera 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. J. van den Akker 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. R. Klijnsma Pijnacker 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. W.T. Knoeff Hoofddorp 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. N. de Lange 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Dr. C. Bregman Soest 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>	10.00 uur: Ds. N. de Lange 19.30 uur: <i>Maaltijd van de Heer</i> 19.30 uur: <i>Meditatieve viering</i>
ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk • Julianalaan 3 2712 CB • T (079) 316 61 76 W www.vcgz.nl • E secretaris@vcgz.nl		10.30 uur: Mw. N. Verburg					10.30 uur: Mw. M. Speckens-van Tuyl Zoetermeer		10.30 uur: Mw. ds. L. Lafeber Zoetermeer

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

2e jaargang | nummer 6 | juli-augustus 2018

Redactie Els Alebregtse, Tirza Benders, Jan Blankespoor, Mieke Brak, Rozemarijn Burger, Jan Peter Leenman, Fien Meiresonne, Arie Vooijs, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie
Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer
Flip Bakker, Joost Boogaard, Jan de Geus, Maarten Goossens, Evert de Graaf, Koos en Kobi Hendriks, Jan van der Linden (kerkdiensten), Theo Poot (tekening), Hans Kühn, Peter Teeuw, Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

Het septembernummer verschijnt op woensdag 29 augustus. Kopij over 31 augustus t/m 28 september insturen woensdag 8 augustus. Advertenties, wijzigingen en aanvullingen kunnen doorgegeven worden tot woensdag 15 augustus.

Jaarplanning Aan te vragen via:
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
In te zien: W www.kerkinzoetermeer.nl

Abonnement Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd: richtbedrag € 22,-. Bijdragen en giften kunnen naar NL67 FVLB 0699768160 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer o.v.v. 'Kerk in Zoetermeer'.

Bezorging
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert:
Fam. J. van den Akker • T (079) 331 80 01
Oosterheem: Mw. A. Halma • T (079) 342 22 03
Rokkeveen: Fam. C. van Velzen • T (079) 347 85 33
Meerzicht: Dhr. P.J. Lemmers • T (079) 351 47 19
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart:
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerkelijk Bureau
Dinsdag en vrijdag van 9.00-12.00 uur
Frans Halsstraat 3, 2712 JS Zoetermeer
T (079) 316 82 56
E kerkbureau@pgzoetermeer.nl
W www.pgzoetermeer.nl

Vakantie
Het Kerkelijk Bureau is gesloten van maandag 16 juli t/m maandag 27 augustus. Vanaf dinsdag 28 augustus kunt u er op de gebruikelijke dagen en tijden weer terecht.

Ook adverteren?
E advertenties@kerkinzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?
E info@kerkinzoetermeer.nl
T (079) 316 82 56

OVERIGE DIENSTEN JULI EN AUGUSTUS 2018

Datum	Gebouw/locatie	Tijd	Voorganger
Zondag 1 juli	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. drs. S.C.B. Hermanus-Schröder
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Gert van de Bos, <i>Perronmeeting</i>
Zondag 8 juli	Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR	10.00 uur	Ds. A. Dingemans, Zwolle, <i>Dovenmeeting</i>
	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. M. Turk
Zondag 15 juli	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Arte Havenaar, <i>Perronmeeting</i>
	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. M. Gilhuis
Zondag 22 juli	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR	10.30 uur	Mw. P. Vossegat-de Bruin
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Arte Havenaar, <i>Perronmeeting</i>
Zondag 29 juli	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. L. Hendriks-Vaessen
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	<i>Perronmeeting</i>
Zondag 5 augustus	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. R.L. Algera
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Ds. Evert van den Ham, <i>Perronmeeting</i>
Zondag 12 augustus	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. M. Turk
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Jan Verkerk, <i>Perronmeeting</i>
Zondag 19 augustus	Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR	10.00 uur	Dhr. A.F. de Best, Katwijk, <i>Dovenmeeting</i>
	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. W. van Hengel, Zoetermeer
Zondag 26 augustus	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	<i>Perronmeeting</i>
	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Mw. L. Hendriks-Vaessen
Zondag 19 augustus	Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR	10.30 uur	Ds. J.R. Kubacki
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	<i>Perronmeeting</i>
Zondag 26 augustus	Langeland Ziekenhuis • Toneellaan 1, 2725 NA	10.30 uur	Ds. M. Gilhuis
	De Oranjerie • Sumatra 11, 2721 GG	11.00 uur	Jeroen van de Berg, <i>Perronmeeting (afsluiting Heempret)</i>

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
29 juni	15.30 uur	Ds. C.H. Wesdorp
6 juli	15.30 uur	Drs. E. Leune
13 juli	15.30 uur	Ds. G.W.S. Mulder
20 juli	15.30 uur	Ds. C.H. Wesdorp
27 juli	15.30 uur	Drs. E. Leune
3 aug.	15.30 uur	Ds. E. van den Ham
10 aug.	15.30 uur	Ds. M.A. van den Berg
17 aug.	15.30 uur	Mw. M. van den Boomgaard
24 aug.	15.30 uur	Drs. E. Leune
31 aug.	15.30 uur	Ds. M.A. van den Berg

ONDER WOORDEN

Stilstand bestaat niet

Stilstand bestaat niet, alles gaat verder, de tijd en je leven, geboorte en dood.

Ook als je slaapt, nergens aan denkt, haalt je adem nog altijd leven naar binnen, neemt mee wat gebruikt is.

Je lichaam dat ouder wordt vernieuwt zich voortdurend, ook als je leven tot staan lijkt gekomen, de toekomst uit nevel bestaat.

Of een spoor doodloopt of vergezichten biedt, je bent onderweg, nooit een plek om te blijven, alleen even rust voor een volgend vertrek.

Of je wilt of niet, het zelf maar beseft

stilstand bestaat niet.

Marijke de Bruijne

AAN HET WOORD

In deze rubriek vraagt Fien Meiresonne steeds iemand zijn of haar kijk te geven op een bijbeltekst of bijbelgedeelte dat bemoedigt en inspiratie geeft.

'Question mark' als uitroepeteken

‘Een kerk is vooral een gemeenschap van mensen op zoek naar God en minder een gebouw. Het gebouw is eigenlijk niet meer dan op elkaar gestapelde stenen’, zegt hij. ‘Mij boeien vooral de mensen die de kerkelijke gemeenschap vormen.’ Muziek maak je samen, vindt hij, ‘iedereen erbij betrekken!’ De ‘question mark’ is voor Jan daarmee dus een uitroepeteken.

Het draait om mensen!
Oorspronkelijk afkomstig uit de nogal orthodoxe hoek van de protestantse kerk kwam hij uiteindelijk terecht in De Regenboog, waar hij zich bijzonder thuis voelt. De oecumenische gedachte is voor hem heel belangrijk. Het gaat in deze wereld volgens Jan om de integriteit van mensen, tot welke godsdienstige stroming ze ook behoren. Inspirerende bijbelpassages vindt hij in de verhalen van en rond Jezus. Hoe Hij Farizeeërs die hem scherpelijperig willen pootje lichten, op hun nummer zet en laat zien dat Hij juist wil verkeren met mensen die wij liever met de nek aankijken. Dat is zijn grote voorbeeld.

Inspiratie
En wie kent niet het vers uit de oud-berijmde Psalm 81: ‘Opent uwen mond, eist van Mij vrijmoedig ...’ Dit inspireert Jan om op bezinningsplaatsen als Taizé in Frankrijk en het Schotse eiland Iona te genieten van discussie, maar ook van stilte, rust en bezinning. Hij weet dan: ‘God bestaat en ik denk dat ik Hem hier gevoeld heb.’

Jan de Geus, lid van De Regenboog in Rokkeveen

CONTACT

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OUDE KERK

Wijkgebouw Dorpsstraat 57
Predikant ds. C.H. Westorp
 Annaplaats 2, 2713 AL • T (079) 316 34 54
 E predikant@oudekerkgemeente.nl • **Vrije dag** di
Pastoraal contactpersoon
 Marja van den Boomgaard • T 06 225 126 09
 E boomma@xs4all.nl
Scriba Jan Peter Leenman, Pitrusvaart 10, 2724 VC
 T (079) 331 74 22 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
Kostersgroep Peter Teeuw • T (079) 342 19 48



GEREFORMEERDE WIJKGEMEENTE PELGRIMSKERK

Wijkgebouw 't Centrum • Frans Halsstraat 1
 T (079) 316 36 00
Wijkpastor Marga Schipper-Boven
 Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
 T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
 E marga_boven@ziggo.nl
Werkdagen ma, di en do
Beheerder F. v.d. Beld
 T (079) 316 74 70 • 06 106 740 94
Scriba Tom Westerhof
 Charlotteplaats 6, 2713 BB • T (079) 316 93 79
 E scribapelgrimskerk@pgzoetermeer.nl



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE OASE

Pastor ds. Carina Kapteyn
 Jessicagang 46, 2719 CA
 T (079) 347 85 33
 E dsmckapteyn@gmail.com
Vrije dagen wo- en vr-middag
Scriba Els Alebregtse
 Hildebrandhove 94, 2726 AZ • T (079) 323 72 39
 E scribavandeoase@gmail.com
Coördinator kosters
 Taco Slagter • T (079) 321 36 59
Zaalreservering Eefke van den Broek
 T 06 21565723 • E beheerdervandeoase@gmail.com



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DE REGENBOOG

Predikant ds. Dick Sonneveld
 Parelgruis 56, 2718 NV • T (079) 360 45 52
 E predikant@pwwderegengroep.nl
Tel. spreekuur iedere ma, di, do en vr
 van 8.45-9.15 uur; en op ma-avond
 van 19.00-19.15 uur • **Vrije dag** wo
Kerkelijk werker Marga Schipper-Boven
 Blauw-roodlaan 25, 2718 JN
 T (079) 361 34 03 • 06 475 942 69
 E kerkelijkwerker@pwwderegengroep.nl
Werkdagen ma, di en do
Scriba Jan Blankespoor • Machtildahof 10, 2719
 AT T (079) 321 21 64 • E scriba@pwwderegengroep.nl



HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK

Predikant ds. E. van den Ham
 Leerbroekstraat 36, 2729 HX
 T (079) 316 00 58 • E ds@vandenham.mobi
Vrije dag wo
Scriba J.M. Verhulst • Plataanhout 72, 2719 KK
 T (079) 342 50 90 • E scribawijk4@gmail.com
Kerkelijk werker Cocky van Dorp
 Voorweg 220, 2716 NL • T 06 247 353 83
 E cdvandorp@hotmail.com
Kostersgroep Fam. A.J. van Daalen
 T (015) 369 87 67 • 06 534 184 55
Zalenverhuur E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com



PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD

Predikant ds. Rein Algera
 Lissenvaart 140, 2724 SP
 T (079) 342 62 61 • E algeus@ziggo.nl
Werkdagen ma, di, wo-morgen en do
 (pastoraat Buytenwegh en De Leyens)
Predikant ds. Jaap van den Akker
 Velddreef 281, 2727 CH
 T (079) 331 71 33 • E jvandenakker@casema.nl
Werkdagen ma, di, wo, vr (pastoraat
 Noordhove en Oosterheem)
Predikant ds. Nico de Lange
 Toscaschouw 23, 2726 JJ
 T (079) 360 31 01 • E berichten@nicodelange.nl
Werkdagen ma, di, vr (pastoraat: Seghwaert)
Scriba Liesbeth de Kam • p/a Frans Halsstraat 3
 2712 JS • T (079) 342 07 51 • E scriba@pwnz.nl



PERRON • Oosterheemplein 320
 2721 ND • T (079) 593 78 08

Buurtpastor Arte Havenaar
 T 06 409 607 68
 E arthavenaar@perron-oosterheem.nl
 W www.perron-oosterheem.nl



Halte 2717
 Busken Huethove 63
 2717 HN

Buurtpastor Johan Roest
 T 06 826 373 62
 E buurtpastor@halte2717.nl
 W www.halte2717.nl



De Pelgrim • Frans Halsstraat 3

Pionier en pastor
 Maarten Goossens
 T 06 814 307 42
 E maarten@depelgrimzoetermeer.nl
 W www.depelgrimzoetermeer.nl



MET ANDERE OGEN

NAMIBIË

‘Het lijkt Nederland wel’

Tijdens een recente rondreis hebben mijn vrouw en ik kennisgemaakt met het prachtige land Namibië, gelegen aan de Atlantische Oceaan, tussen Zuid-Afrika en Angola. Ondanks de geringe regenval weet men bijna overal grondwater aan te boren en in vrijwel elk onderkomen kon je gewoon lekker kraanwater drinken. Ik heb er ook rondgekeken met mijn ogen als buitenlandcorrespondent van *Kerk in Zoetermeer*. Dat leverde een aantal verrassingen op. Een paar cijfers. Tachtig tot negentig procent van de bevolking van Namibië is christen, met de rooms-katholieke kerk als grootste en de rest verdeeld over een veelheid van christelijke denominaties. Het lijkt Nederland wel. Lutheranen (het land is een oude Duitse

Een zomeraflevering van deze rubriek met 'buitenlandse kerken', nu niet in Zoetermeer maar 'ver van huis'.



Op verzoening gericht

Een bijzondere gewaarwording was ook een bezoek aan de Christuskerk in Windhoek, de Namibische hoofdstad. Een van de binnenmuren van deze van oorsprong Duitse kerk is bedekt met bronzen panelen met de namen van honderden gesneuvelde Duitse militairen in de koloniale tijd. Dat is nu een gewone Namibische kerk waar de discussie is losgebarsten die we kunnen vergelijken met onze actuele discussie over Jan Pieterszoon Coen en andere vermeende foute Nederlanders uit vervlogen eeuwen. De discussievraag die werd geformuleerd was: 'Deel van de geschiedenis of steen des aanstoots?' De discussie was op verzoening gericht, maar op een flip-overblad waren ook vinnige reacties te lezen met als kern: 'Heraus!' Een belevenis dit allemaal te kunnen meemaken.

In het Zuid-Afrikaans

Op een dag waren we in Otjiwarongo op weg naar een veehouderij, een krokodillenfarm, toen we plotseling voor een alleraardigst kerkje stonden met een voor ons goed herkenbaar bord ... Alsof we in Zoetermeer liepen vóór de tijd van de gezamenlijke Protestantse Kerk. Na een overheersing door het Zuid-Afrikaanse bewind van 1918-1990 spreekt vrijwel iedereen Zuid-Afrikaans. Op het deurlabel in een hotel kon je lezen: 'Moet asseblief nie steur nie.' In 1990 werd het land uiteindelijk onafhankelijk.



• Fien Meiresonne

DE REGENBOOG

Kleurrijke 'zin-geving' in vernieuwde kerkzaal

VERSLAG • Eerste Pinksterdag, zondag 20 mei, betekende een inspirerend nieuw begin voor wijkgemeente De Regenboog. In een kleurrijke, vernieuwde kerkzaal klonk opnieuw Gods belofte: 'Ik ben er voor jou'.

Gedoopt werd Maas Schouten, een lief en mooi nieuw mens, en we luisterden naar en beleefden het bekende verhaal over de eerste ontmoeting met de Heilige Geest. Over hoe mensen toen en nu dit op verschillende manieren beleven. Over hoe zij, aangesproken door diezelfde Geest in hun eigen taal, op hun eigen manier Gods nabijheid ervaren. Muzikaal omlijst door Marije Verheijke en de Band werden we in vuur en vlam gezet voor de geweldige boodschap dat God

niet in een vreemde taal spreekt maar in onze eigen moeders-taal: 'Ik ben er voor jou en ik ga iedere dag opnieuw met jou beginnen.'

Een plaats waar kleur de geloofsbeleving ondersteunt

Ook werden de vele namen genoemd van gemeenteleden die meegeholpen hebben bij de realisatie van wat we genoemd hebben 'Zin in kleur'. De mensen die 'zin' hadden om verandering



aan te brengen in het interieur, maar ook 'kleur' wilden gebruiken als 'zin-geving'. Een plaats waar kleur ondersteunt bij verdieping van geloofsbeleving. Omdat niet iedereen er bij kon zijn, zullen we ook in het startweekend in september uitgebreid terugblikken op dit mooie project.

• Jan de Geus
 COMMISSIE 'ZIN IN KLEUR'

INNERLIJKE PELGRIMAGE

Zonder masker voor God gaan staan

IMPRESSIE • Grote wandelaars maken een pelgrimstocht van Zoetermeer naar Santiago de Compostela. Wie niet zo van het lopen is, kan meedoen met de Innerlijke Pelgrimage, een cursus van acht avonden, gegeven door ds. Dick Sonneveld van De Regenboog.

Vergis je niet, deze pelgrimage is net zo heftig als die naar Santiago: pijnlijke momenten, confronterende obstakels, regen en bliksem, maar ook onverwachte uitzichten, stralende zon en onverwachte ontmoetingen. Deze pelgrimage is een reis naar binnen. 'Ons eigen leven is het landschap waar we als pelgrims doorheen trekken.' We zijn uitgedaagd om op zoek te gaan naar waar God concreet in ons leven aanwezig is, in onze jeugd, in onze relaties, hier, vandaag. Daarvan hebben we ieder een landkaart getekend, met de wegen die we zijn gegaan en de kruispunten waar we God hebben ontmoet.

ren zijn aarzelend: 'Ja, dit zijn de momenten van omkeer in mijn leven. Maar ik durf toch niet voluit te zeggen: daar was God met mij bezig ...' We worden dan uitgedaagd: wat weerhoudt je?

Je eigen leven als landschap om doorheen te trekken

Het bijzondere is dat we behoorlijk de diepte in gaan. Het kan heel persoonlijk worden, maar het is geen therapie. Om onze gesprekken heen staat God als een beschermende muur. Wanneer je gevraagd wordt om de confrontatie aan te gaan met wie je ontdekt dat je – ook – bent: altijd is het doel om waarachtig, zonder masker, voor God te staan, zodat je Zijn liefde werkelijk kunt ontvangen.



'In het besef van ons gebrek of gemis ontstaat het verlangen, en het verlangen stuwt ons naar God.'

Voor alle deelnemers zijn de gesprekken altijd bijzonder en belangrijk. Eigenlijk zien we allemaal wat op tegen het bereiken van het einde van deze innerlijke pelgrimage. Van de cursus dan natuurlijk, want onze reis met God gaat verder tot aan het einde van onze dagen.

• Tekst en foto: Mieke Brak

OUDE KERK

Torenbeklimming

Altijd al de toren van de Oude Kerk willen beklimmen? Op zaterdag 30 juni om 10.00 uur en op zaterdag 8 september tijdens Open Monumentendag om 11.00 en om 13.00 uur kan het weer, voor € 10 en onder leiding van een bekende gids. Opgeven via de website, waarbij geldt: vol is vol. Afspraak op maat kan ook. Let op: de toren heeft steile ladders, daarom is een goede conditie vereist en tekent u voor deelname 'op eigen risico'. Niet voor kinderen onder de 12 jaar.



Foto: Peter Teeuw

W www.oudekerkgemeente.nl

DE OASE

In gesprek met Jacobus

Om de veertien dagen gaat op maandag om 16.00 uur de Bijbel open en verdiepen we ons in het bijbelboek Jacobus, een brief die er niet om liegt. Nog twee keer: op 9 en 23 juli in De Oase.

Rondom de Bron

Op woensdag 11 en 25 juli welkom van 19.00-19.45 uur in De Oase. Na een korte liturgische inleiding gesprek over een actueel onderwerp.

Informatie: ds. Carina Kapteyn

NOORD

Meditatieve zomervieringen

Welkom bij de meditatieve zomervieringen op zondagavond. Het zijn korte vieringen met een kleine groep mensen. In de stilte mediteert ieder bij de bijbeltekst voor die zondag. Gezongen wordt uit de bundel van Taizé of uit andere bundels. Na afloop is er koffie of thee en nagesprek voor wie wil.

1 juli t/m 26 augustus op zondag om 19.30 uur, Ichthuskerk, Parkdreef 258. Werkgroep Refect E henk.j.vanderbrug@hetnet.nl



Onderzoek 'Het gat van de kerk'

Het onderzoek onder gemeenteleden van 20 tot 40 jaar in de Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord naar hun opvattingen, wensen en verwachtingen binnen de kerk is bijna afgerond. Deze leeftijdsgroep blijkt (ook landelijk) steeds minder betrokken te zijn bij kerkelijke activiteiten. Opvallend is dat veel onderzochten in de enquête duidelijk maakten dat hun geringe betrokkenheid niet aan de kerk te wijten is, maar aan het drukke maatschappelijk leven, al dan niet in samenhang met de aanwezigheid van kleine kinderen. Na de interactieve informatieavond van woensdag 27 juni voor gemeenteleden en belangstellenden zullen meer resultaten uit het rapport definitief gepresenteerd kunnen worden. U leest er meer over in het septembernummer van *Kerk in Zoetermeer*.

• Fien Meiresonne

Zie voor actuele en uitgebreide informatie van deze activiteiten www.kerkinzoetermeer.nl, de brochure **Gaandeweg 2017-2018** en de link naar de digitale versie hiervan via www.kerkinzoetermeer.nl/agenda.php

DE PELGRIM



Juli-augustus programma de Pelgrim

W www.depelgrimzoetermeer.nl

In juli en augustus:	geen ochtendgebed	
Elke donderdag	10.00 uur	Koffieochtend in de huiskamer
1 juli	15.00 uur	Proef de Pelgrim!
5 en 12 juli	12.00 uur	De Bovenkamer
15 juli	10.00 uur	Uitzwaaidienst Taizéreis
15 t/m 22 juli		Jongerenreis Taizé
18 en 25 juli	10.30 uur	Meditatieve wandeling - Balijbos
1 en 8 augustus	10.30 uur	Meditatieve wandeling - Balijbos

Wilt u ook onze digitale Nieuwsbrief ontvangen? E info@depelgrim.nl

15-22 JULI

Ga mee naar Taizé!



Er is nog plaats bij de jongerenreis van 15 t/m 22 juli naar de gemeenschap van Taizé.

Deze reis is een initiatief van vele kerken in Zoetermeer. Van welke geloofsrichting je ook bent, je bent hartelijk welkom om mee te gaan. Inschrijven kan nog net, bel of mail in ieder geval als je interesse hebt.

15 t/m 22 juli; vertrek vanaf de Pelgrimkerk, direct na de uitzwaaierviering van 10.00 uur
E daj.sonneveld@gmail.com
T 360 45 52 of E matthe.vermeulen@kpnmail.nl T 361 94 93
W www.depelgrimzoetermeer.nl en www.taize.fr/nl

► Bidden met de benen

Men zegt wel eens dat lopen louter, dat het een genezende werking heeft op lichaam en geest. Al lopend geniet je intenser van de natuur en van de stilte. Je gaat het 'gesprek' aan met jezelf en met een ander over een tekst of gedicht of over wat je bezighoudt.

Giften voor pioniersplek De Pelgrim

Stichting De Pelgrim heeft tot doel het werven van financiële middelen voor het werk van pioniersplek De Pelgrim en heeft onlangs de ANBI-status gekregen, waardoor giften onder de fiscale regelingen voor belastingaftrek vallen. Als u het werk van de pioniersplek een warm hart toedraagt en financieel wilt ondersteunen, kunt uw gift overmaken onder vermelding van 't.b.v. activiteiten van De Pelgrim' naar:

- NL46 FVLB 0635 8115 88 t.n.v. De Pelgrim te Zoetermeer, of:
- NL75 INGB 0008 1590 86 t.n.v. Stichting De Pelgrim te Zoetermeer

• Jan Blankespoor - PENNINGMEESTER STICHTING DE PELGRIM

INLOOPHUIS DE REGENBOOG

Elke vrijdag van 10.00-13.00 uur. Middagpauzedienst (MPD) van 12.00-12.30 uur. Elke vierde vrijdag maaltijd om 12.00 uur



datum	voorganger	muziek	bijzonderheden
6 juli	Joke Westerhof	Aad Baak	
3 juli	Marga Schipper	Jan van Vliet	pannenkoeken eten
20 juli	Hans van der Bilt	Paul Pettinga	opgeven maaltijd 27 juli
27 juli			warme maaltijd
3 aug	Ab de Raad	Jacques van Oosterom	
10 aug	Petra Vossegat	Hans Raaphorst	pannenkoeken eten
17 aug	Wil Bettenhausen	Jan van Vliet	opgeven maaltijd 24 augustus
24 aug			warme maaltijd
31 aug	Leendert Smit	Jacques van Oosterom	

Wil Bettenhausen-Baak T 361 33 65 W www.pwgderegenboog.nl > Inloophuis

Advertentie

Gebroeders Huurman
een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

Kwaliteit, Zekerheid, Service Garantie

PERRON

W www.perron-oosterheem.nl

Alle activiteiten van Perron – voor kinderen, tieners, volwassenen – zijn te vinden op de website en via Facebook. De wekelijkse Perronmeetings staan vermeld op pagina 4 onder Overige diensten. E artehavenaar@gmail.com



► Perronmeetings

Elke zondag om 11.00 uur in De Oranjerie, Sumatra 11. Zie ook pagina 4 onder Overige diensten.

► Ontmoetingslunches

Elke vrijdag om 12.30 uur voor Oosterheembewoners. Kijk op de website voor het zomerprogramma.

► Breiclub

In de zomer breien we één keer per maand op maandagmiddag 9 juli en 6 augustus in de Oosterkerk aan het Oosterheemplein. In september weer twee keer per maand. Fijne vakantie!

Tannie Jorna

E breicluboosterkerk@gmail.com

Heempret – zomerfeest in Oosterheem



Midden in het centrum van Oosterheem is het in de laatste week van de zomervakantie feest. 'Heempret' is een zomerfeest met leuke activiteiten voor het hele gezin: sport en spel, barbecue, kindermiddag, bingo etc. Iedereen is van harte welkom op 22 t/m 24 augustus in en om de Oosterkerk, Oosterheemplein 320. Er zijn geen kosten aan verbonden. In de Perronmeeting van zondag 26 augustus wordt Heempret afgesloten. Dat is in de aula van basisschool De Oranjerie, Sumatra 11. Ontvangst om 11.00 uur, de meeting begint om 11.15 uur.

HALTE 2717

W www.halte2717.nl

Juli-augustusprogramma

Inloop: elke woensdag tussen 9.00 en 17.00 uur in Bus 63 (Busken Huethove 63); in de schoolvakantie tussen 10.00 en 16.00 uur. Pastoraal spreekuur: elke woensdag om 10.00 uur Pastoraal spreekuur.

4 juli	10.00 uur	Schrijfcafé
	14.00 uur	Wandelen
6 juli	15.00 uur	Senioren Actief: Zomerfeest
11 juli	14.00 uur	Spellen
	18.00 uur	Buurtmaaltijd
18 juli	14.00 uur	Handwerken
25 juli	18.00 uur	Buurtmaaltijd
1 aug	10.00 uur	Schrijfcafé
	14.00 uur	Wandelen
3 aug	15.00 uur	Senioren Actief: De wijkagent vertelt over veiligheid en babeltrucs
8 aug	14.00 uur	Spellen
	18.00 uur	Buurtmaaltijd
15 aug	14.00 uur	Handwerken
29 aug	18.00 uur	Buurtmaaltijd

Senioren Actief in Buytenwegh

Vorig jaar is bij Halte 2717 de club Senioren Actief gestart, elke eerste vrijdag van de maand in Bus 63. Het begon als een experiment en het bevalt goed.

We houden wel van afwisseling. Soms zijn we serieus en nodigen we iemand uit om ons bij te praten over brandpreventie, ouderenzorg in Zoetermeer of een ander interessant onderwerp. Een andere keer doen we een spelletje of we knutselen. Bus 63 heeft een mooie tuin, dus bij mooi weer kunnen we buiten zitten. Wist je dat sjoelen buiten veel minder herrie maakt dan binnen? Een enkele keer pakken we het wat grootser aan. Zo zijn we vorig jaar naar Kijkduin geweest om op de boulevard een visje te happen. Super gezellig. Het zomerprogramma staat nog niet helemaal vast. We denken aan een buitenmaaltijd, misschien wel een barbecue en ook weer een trip naar een verder gelegen oord.

Nooit met een lege maag

We hebben ook vaste gewoontes. Je vertrekt nooit met een lege



maag. De ene keer doen we het op z'n Amerikaans en neemt iedereen iets mee, de andere keer zorgt Halte 2717 voor iets lekkers.

We zorgen altijd dat er genoeg tijd is om elkaar te ontmoeten en ook een beetje om lief en leed te delen. Een derde gewoonte is dat deelnemers bijdragen in de kosten: € 3 per persoon, Zoetermeer gratis. Op de deelnemerslijst staan op dit moment zo'n 25 mensen. Die komen lang niet allemaal iedere maand, maar we zien elkaar toch regelmatig. Woon je in Buytenwegh en spreekt dit je aan, wordt dan ook een Actieve Senior en laat je op de clublijst zetten. Je krijgt elke maand de uitnodiging thuisbezorgd.

Bel of mail met buurtpastor Johan Roest T 06 8263 7362
E buurtpastor@halte2717.nl

OPEN ICHTHUS INLOOPACTIVITEITEN

► Iedere woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur staan koffie en thee klaar, toegang gratis.

► Elke laatste woensdag van de maand aansluitend aan de woensdagmorgeninloop van 12.15-13.00 uur soep en een broodje voor 1 euro. Welkom!

Jacqueline Gravesteyn T 06-1707 6184 E welkom@openichthus.nl

► De volgende inloopmiddag zal zijn op 25 september. U kunt dan tussen 14.00 en 16.00 uur genieten van een High Tea in de Chagallruimte van de Ichthuskerk.

Jenny van den Berg T 351 22 40
E inloopmiddag@openichthus.nl

INLOOPHUIS DORP – OUDE KERK

Elke dinsdag van 10.00-12.00 uur is Wijkgebouw Dorpsstraat 57 open voor een praatje, kop koffie of thee, tijdschrift of spelletje, of om er gewoon even 'te zijn'. Van harte welkom!

OPEN KERK IN OOSTERHEEM

De Oosterkerk is elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur open als inloop- en stiltecentrum. Er is ook altijd iemand aanwezig voor een praatje of om samen een kopje koffie of thee te drinken.



15 AUGUSTUS Gedenkdag bevrijding voormalig Nederlands-Indië

ICHTHUSKERK • De meeste Nederlanders staat 4 mei voor ogen als het woord 'bevrijding' valt. In het Oosten is de Tweede Wereldoorlog echter langer doorgegaan. Voor bewoners van voormalig Nederlands-Indië eindigde de strijd pas op 15 augustus met de capitulatie van Japan. Sinds 1970 wordt deze datum in Nederland officieel herdacht.

Om hierbij stil te staan is in de Ichthuskerk van 16.00-19.30 uur stiltecentrum De Toewending open. U kunt er binnenlopen, gaan zitten en ook een lichtje ontsteken.

In de Rembrandtruimte is er ontmoeting en gesprek en materiaal ter inzage. Gastvrouwen en gastheren heten u welkom.

Om 17.00 uur wordt een opname getoond van de nationale plechtigheid bij het Indië-monument in Den Haag.

Informatie: ds. Nico de Lange T (079) 360 31 01 E berichten@nicodelange.nl W www.openichthus.nl en www.pwzn.nl

Huttenbouwweek

Van 13 t/m 17 augustus wordt in Seghwaert voor kinderen van 8-12 jaar de eerste Huttenbouwweek van Zoetermeer georganiseerd. Een initiatief dat gesteund wordt door Open Ichthus. Een week lang hutten bouwen van pallets in de ochtend, een lunch en 's middags een gaaf spelprogramma, sport en creatieve workshops.



Deelname: € 35, ouders Zoetermeer-pas krijgen € 15 korting; inschrijven W ymcazoetermeer.nl/huttenbouw

GEBEDSMOMENTEN

► Oude Kerk

Maandag 2 en 9 juli van 19.00-20.00 uur en vanaf 27 augustus weer elke week in Wijkgebouw Dorpsstraat 57.

► Oosterkerk

Woensdag 11 en 25 juli, 8 en 22 augustus van 19.00-20.00 uur

NOORD-ICHTHUSKERK

'Luisterrijke presentatie' van nieuwe instrumenten

IMPRESSIE • In de Ichthuskerk zijn op vrijdag 1 juni twee nieuwe muziekinstrumenten feestelijk in gebruik genomen. Naast een virtueel orgel beschikt de kerk nu ook over een hybride piano. Virtueel orgel? Hybride piano? Wat zijn dat voor instrumenten?

'Een virtueel pijporgel of Hauptwerk-orgel is een muziekinstrument dat op elektronische wijze het geluid voortbrengt van een of meer bestaande pijporgels ... via een Hauptwerk-programma in een computer ingeladen sample-set van een of meer pijporgels', laat Wikipedia weten. Een virtueel orgel lijkt dus op een elektronisch orgel, maar klinkt als een bestaand pijporgel. In de Ichthuskerk is gekozen voor het geluid van het transeptorgel van de Grote of Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Bij een hybride piano wordt het mechaniek, het klavier en de hamers, gecombineerd met digitale samples. De hamers slaan niet tegen snaren, maar tegen sensoren, waarna het geluid via een sample-set tot klinken wordt gebracht. Voor de piano in de Ichthuskerk is een sample-set van de Yamaha CFX Concertvleugel gebruikt.

Klankbeleving

Met Pinksteren klonken ze al en op 1 juni werden beide instrumenten 'luisterrijk gepresenteerd' en officieel in gebruik genomen. Iddo van der Giessen liet op het

orgel 'Liebster Jesu' van J.S. Bach horen en van Cornelis de Wolf variaties over 'Wie maar de goede God laat zorgen'. Anne Marie Oppentocht bracht de klank van de piano naar boven met een Adagio cantabile van Ludwig van Beethoven en een Intermezzo van Johannes Brahms. Hoewel beide instrumenten een sample-set hebben van echte akoestische instrumenten, wordt het geluid wel via versterkers en speakers tot klinken gebracht. Dit heeft natuurlijk invloed op de klankbeleving. Bewust had ik mij niet verdiept in de klank van het gebruikte Laurens-transeptorgel of de concertvleugel die voor de genoemde sample-sets zijn gebruikt. Voor een goede weergave zullen nog verschillende bijstelsessies nodig zijn om het geluid verder te optimaliseren voor de kerkrimte.

Inspirerend fluitenkor doet naar meer verlangen

Balans zoeken

Natuurlijk is het zo dat het geluid van dit orgel ten opzichte van

het vorige (elektronische) orgel een enorme verbetering is. Het fluitenkor klinkt enorm inspirerend en doet naar meer verlangen. Ook de individuele stemmen klinken mooi, het plenum van het orgel echter compact en droog. Het geluid is niet overtuigend en mist kracht en karakter. Er zou gezocht moeten worden naar een betere balans tussen het plenum, het fluitenkor en de individuele stemmen. Yamaha is er opmerkelijk goed in geslaagd de klank van een concertvleugel te vangen in een sample-set. Samen met een traditioneel mechaniek leidt dit voor de speler tot een 'echte' piano-ervaring. Net als bij een echt akoestisch instrument klinkt ook een digitaal instrument in iedere ruimte weer anders. Met name het hoge register is fraai van klank, in het lage register verwacht ik persoonlijk meer snaar.

Wees niet te snel tevreden

Zowel het orgel als de piano zijn een enorme aanwinst voor de Ichthuskerk. Wel denk ik dat de klank van beide instrumenten nog beter kan. Mijn advies aan de Ichthuskerk-gemeente is: wees niet te snel tevreden. Ga na een paar maanden nog eens met de leverancier om de tafel zitten voor de puntjes op de i. Doe dat over een jaar en over twee jaar nogmaals. Dan zul je muzikaal gezien onder de panen zijn en beschikken over prachtig klinkende instrumenten met veel gebruiksmogelijkheden.

• Arie Vooijs



Iddo van der Giessen



Anne Marie Oppentocht



KERK MUZIEK

'Alle diakenen een blaasinstrument ...'

In deze column neem ik u verder mee op reis. Van onze zuidburen (zie KiZ 2018-5, p.7) reizen we oostwaarts en staan we stil bij een typisch Duits kerkmuzikaal fenomeen: het *Posaunenchor*, vrij vertaald: kerkelijke fanfare die de samenzang begeleidt.

Slimme zet

De Duitse predikant Johannes Kuhlo (1856-1941) stond aan de wieg van de *Posaunenbewegung*. Om tijdens vieringen over voldoende blazers te beschikken om de samenzang te begeleiden, verplichtte hij zelfs alle diakenen om een blaasinstrument te leren bespelen.



Ook verzon hij een list om te voorkomen dat de muzikanten zouden overstappen naar een militaire kapel. Traditioneel wordt namelijk de muziek 'getransponeerd' opgeschreven. Kuhlo echter zorgde ervoor dat alle blazers leerden spelen vanaf notenschrift dat gebruikmaakte van de zogenaamde klaviernotatie. Voor alle instrumenten werd de muziek op dezelfde wijze genoteerd. Bijkomend voordeel van deze notatiemethode is dat de blazers heel gemakkelijk samen met organisten en koren konden musiceren. De muziek hoefde immers niet herschreven te worden.

Opvallend veel jongeren in Posaunenchor

Opvallend is het grote aantal jongeren dat speelt in een *Posaunenchor*. Je ziet dat de kerk leeft, jongeren voelen zich thuis in deze

gemeenschappen. Een ander voordeel is dat de sociale verschillen in een *Posaunenchor* (net als overigens bij ieder harmonie- of fanfareorkest) wegvallen. Status of maatschappelijke positie is niet belangrijk. Alle *Posaunen*-leden hebben een gezamenlijk doel: de lofzang gaande houden en mooie muziek maken.

In de openlucht

*Posaunenchor*e zijn ook gemakkelijk in te zetten bij openluchtmanifestaties. In de voormalige DDR, waar (vocale) kerkkoren in het openbaar niet waren toegestaan, mochten *Posaunenchor*e wel in de openlucht koralen en kerkliederen spelen. Over missie en evangelieverkondiging gesproken!

Bron: Volker Truschel, 'Posaunenchorarbeit in Duitsland', vertaald door Ekkehard Muth, in: 'Laetare', jaargang 34 nummer 2, april 2018

• Arie Vooijs

AGENDA

Alle culturele activiteiten met verwijzingen staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl



Stichting Concerten
Oude Kerk Zoetermeer

Lunchpauzeconcerten

Elke woensdag 12.45-13.15 uur
Let op de zomerstop!

- 4 juli Annemieke IJzerman – harp
Isabelle van Dooren – piano
Marieke Vos – klarinet
Ronald de Jong – orgel

Let op: dit concert duurt een uur en maakt deel uit van het Festival Klassiek Zoetermeer, een evenement van Floravontuur Promotie Zoetermeer

- 11 juli Wouter Harbers – piano
- 29 augustus Ronald de Jong – orgel
- 5 sept Celia García-García – piano
Emeline Dessi – dwarsfluit

Toegang gratis; deурcollecte
W www.concertenzoetermeer.nl

Zomerconcerten Ronald de Jong

Voor wie in de buurt is, van harte welkom!



- 30 juni Oude Kerk Scheveningen 15.00 uur
- 4 aug Hooglandse Kerk Leiden (Willis-orgel) 13.30 uur
- 4 aug Abdijkerk Loosduinen 15.30 uur
- 8 aug Grote Kerk Woerden 12.00 uur
- 14 aug Grote Kerk Nijkerk 20.00 uur
- 31 aug Grote Kerk IJmuiden 20.00 uur

W www.ronalddejong.com

30 JUNI

Het lied van de hemel en de aarde

Workshop door zangpedagoge en docente stembevrijding Liselet van Gent op zaterdag 30 juni van 10.00-11.30 uur. Graag 15 minuten van tevoren aanwezig. Adventskerk, Julianalaan 3; € 10; aanmelden en informatie: E.liselet@live.com

30 JUNI

Live painting & orgel



ROTTERDAM SCHIEBROEK De broers Aran en Iddo van der Giessen treden zaterdag 30 juni gezamenlijk op in de concertserie 'Rijk aan fantasie' in de Rotterdamse Goede Herderkerk. Organist Iddo speelt op 'zijn' kerkorgel werken van Edward Elgar, Arvo Pärt, Toon Hagen en Hendrik Andriessen. Beeldend kunstenaar Aran laat zich ter plekke door de muziek inspireren tot schilderkunst op doek. Zaterdag 30 juni, 15.00 uur; Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28, Rotterdam Schiebroek; toegang vrij, collecte na afloop W www.iddovandergiesen.com

EXPOSITIES

Zomerexpositie in De Oase

Elke zondagmorgen vanaf 9.30 uur

- **Kartonnage van Inge van Eekelen**
Als volleerd quiltmaster heeft Inge ook kleiner staand werk gemaakt, te zien in de vitrines in zaal De Voorhof. Deze vaardigheid is opgedaan in een workshop kartonnage: versierde dozen op z'n Hollands. Het staat leuk en is nog praktisch ook. De voorstellingen zijn dusdanig klein dat quilten onmogelijk wordt en er gekozen is voor karton.
- **Schilderijen van Jan Bouwmeester**
Vanwege zijn nieuwsgierigheid is Jan via het CKC in Zoetermeer – de ultieme plek om kunst onder de knie te krijgen – schilderijen gaan maken. Een van zijn creaties is het doek 'Levensloop' waarop zijn gehele leven beknopt verbeeld wordt. Vanwege het verhaal hangt er een verklarende tekst naast. Zoiets kun je niet verzinnen, je moet het meemaken.



• Evert de Graaf

T/M 19 SEPTEMBER Expositie 'Zondvloed nu'

BIJBELS MUSEUM/DEN HAAG • Over de hele wereld komen verhalen voor over een alles vernietigende watermassa: de zondvloed. Welke betekenis heeft het verhaal van de zondvloed anno nu? Negen fotografen, zowel opkomend als gevestigd, gingen voor het Bijbels Museum met deze vraag aan de slag. Het resultaat: divers werk met als rode draad reflectie en maatschappijkritiek. Behalve dat zij de vloed als dreiging zien, is er bij de fotografen ook ruimte voor hoop.



Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, 2514 ED Den Haag
W www.bijbelsmuseum.nl en www.kloosterkerk.nl

Advertentie



Elke donderdag van 14.00 tot 20.00 uur
Stadhuis - Forum
Stadhuisplein 1, Zoetermeer

E info@jhm-zoetermeer.nl
T 06 - 4157 2157
Flip Bakker en Marius Cusell
W jhm-zoetermeer.nl

Mensen op afstand van de arbeidsmarkt kunnen nu ook profiteren van de economische groei en werk vinden. JobHulpMaatje helpt hen daarbij.

Gezocht JobHulpMaatjes

De eerste lichting maatjes is vanaf maart 2018 aan de slag. Meer maatjes zijn nodig. Iets voor u, om ons team te komen versterken? Na de zomervakantie start een korte training. Meldt u aan via de e-mail. Voor meer info, zie de website of bel ons.

Samen werkt het!

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze korte lezingen worden bij het middaggebed in Taizé gelezen. Ze kunnen gedurende de dag overwogen worden. De verwijzing geeft de herkomst van de tekst aan. Soms betreft het een verwijzing naar een uitgebreider bijbelgedeelte, voor hen die het tekstverband willen leren kennen.

WO. 27 JUNI - Rom 7:4-6

Paulus schreef: We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we de nieuwe orde van de Geest dienen.

DO. 28 JUNI - 1 Kon 19:9-13

Op de berg van God hoorde Elia Gods stem in het gefluister van een zachte bries.

VR. 29 JUNI - Mt 16:13-20

Petrus zei tot Jezus: "U bent de messias, de Zoon van de levende God." Jezus antwoordde: "Gelukkig ben je, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel."

ZA. 30 JUNI - 2 Kor 3:1-6

Paulus schreef aan de Korintiërs: U bent een brief van Christus, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.

ZON. 1 JULI - Mc 5:21-43

Toen men een man vertelde dat zijn dochter gestorven was, zei Jezus: Wees niet bang, maar blijf geloven. Later pakte hij de hand van het kind vast en zei tegen haar: "Talita koem!" Dat betekent: "Meisje, ik zeg je, sta op!" Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen.

MA. 2 JULI - Jer 17:5-8

Wie op de Heer vertrouwt is als een boom geplant aan water. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

DI. 3 JULI - Joh 20:24-29

Tomas zei tot de opgestane Jezus: "Mijn Heer, mijn God!" Jezus zei tegen hem: "Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven."

WO. 4 JULI - Mt 6:7-15

Jezus zegt: Als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

DO. 5 JULI - Joh 13:1-15

Tijdens de laatste maaltijd met zijn leerlingen, zei Jezus tegen hen: Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.

VR. 6 JULI - 1 Tim 2:1-8

Paulus schrijft: God wil dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.

ZA. 7 JULI - Lc 12:22-31

Jezus zegt: Zoek het koninkrijk van God, en de andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

ZON. 8 JULI - Mc 6:1-6

Jezus ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: "Waar haalt hij dat allemaal vandaan?"

MA. 9 JULI - Mc 13:5-13

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.

DI. 10 JULI - 1 Tim 4:12-16

Paulus schreef aan Timoteüs: Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet.

WO. 11 JULI - Rom 8:14-17

Paulus schreef: U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met "Vader".

DO. 12 JULI - 2 Kor 8:7-15

Wees vrijgevig. U kent de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij is omwille van u arm geworden.

VR. 13 JULI - Joh 15:18-27

Jezus zei tot zijn leerlingen: Wanneer de

Geest van de waarheid komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, zal die over mij getuigen.

ZA. 14 JULI - Joh 3:14-21

Jezus zegt: Wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.

ZON. 15 JULI - Mc 6:7-13

Jezus riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit. Ze gingen op weg en riepen op tot bekering, en ze dreven veel demonen uit.

MA. 16 JULI - 2 Kor 4:16-5:10

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

DI. 17 JULI - Joh 7:25-30

Jezus zei: Ik ben niet namens mezelf gekomen; ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is. Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden.

WO. 18 JULI - Fil 2:1-4

Paulus schreef: Handel niet uit geldingsdrang. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

DO. 19 JULI - Joh 14:1-12

Jezus zei tot zijn leerlingen: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?

VR. 20 JULI - Heb 12:1-2

Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof.

ZA. 21 JULI - Kol 1:15-20

In Christus heeft God in heel zijn volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen.

ZON. 22 JULI - Mc 6:30-44

Jezus en zijn leerlingen voeren naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. Uit alle steden haastten de mensen zich naar die plaats en kwamen er eerder aan dan zij. Toen Jezus de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder.

MA. 23 JULI - Ps 18

De Heer gaf mij ruimte, bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.

DI. 24 JULI - Luc 9:46-48

Jezus zegt: Wie een kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezonden heeft.

WO. 25 JULI - Jak 1:12-18

Jakobus schreef: Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Hij zal als lauwerkrans het leven ontvangen, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

DO. 26 JULI - Ef 5:8-14

U bent licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid.

VR. 27 JULI - Sir 28:2-7

Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.

ZA. 28 JULI - Fil 4:4-7

Paulus schreef: Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij.

ZON. 29 JULI - Joh 6:1-15

Na de broodvermenigvuldiging zeiden de mensen over Jezus: "Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen." Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

ZWO-PROJECT IN ZUID-SUMATRA

'Rumah bersama – gezamenlijk huis'

TERUGBLIK • Veel Zoetermeerse gemeenteleden hebben vijf jaar lang het werk van ds. Henriëtte Nieuwenhuis in Zuid-Sumatra gesteund. Begin dit jaar is het project met de prachtige naam 'Rumah bersama' gezamenlijk afgesloten. Joost Boogaard blikt terug op een bijzondere periode van samenwerken en wederkerigheid.



Henriëtte Nieuwenhuis werkt sinds 2011 als predikant-diaconaal toerustingswerker bij de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), een partner van Kerk in Actie. De GKSBS wil graag haar diaconale taken uitvoeren op een manier die de samenleving daadwerkelijk verandert. Henriëtte werkt daarbij nauw samen met Yabima, de diaconale organisatie van de GKSBS. Yabima komt op voor de landrechten van kleine boeren, leert hen hoe ze op een milieuvriendelijke manier rijst kunnen verbouwen, geeft cursussen in het verzorgen van vee en organiseert spaargroepen.



veelkleurige wijze voorlichting gegeven en gecollecteerd. Begin dit jaar werd in De Oase het gezamenlijke project officieel afgesloten, waarbij Henriëtte via een internetverbinding werd geïnterviewd. Henriëtte, inmiddels getrouwd met GKSBS-predikant Karel Barus en moeder van twee zoon-tjes, heeft een aantal keren Zoetermeer bezocht en haar werk op een zeer bevlogen manier toegelicht.

Over en weer

In 2015 hebben acht Zoetermeerse gemeenteleden een bezoek gebracht aan Henriëtte, de GKSBS en Yabima. Zij waren onder de indruk van de hoffelijkheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid van de Indonesische bevolking. En ook van de wijze waarop de GKSBS in Zuid-Sumatra werkt aan het ontwikkelen van de capaciteiten en talenten van haar gemeenteleden.

Kanttekeningen bij onze manier van leven

Twee jaar geleden hebben Kia en Tabita, twee Indonesische meisjes van de GKSBS, ons bezocht. Ze hebben genoten van hun verblijf in Zoetermeer. Ze waren onder de indruk van onze grote welvaart,

Dit jaar kunt u het werk van Henriëtte Nieuwenhuis nog steunen: NL 89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van het projectnummer 'Z 016501'. In het najaar keert zij met haar gezin terug naar Nederland. W.kerkinactie.nl



van de kwaliteit van onze publieke voorzieningen en van onze inzet voor minder bedeelden. Sommige zaken bij ons vonden ze echter vreemd: onze strikte omgang met de klok, ons jakkeren en jagen, de secularisatie in ons land, de sterke individualisering van onze samenleving. Die kanttekeningen bij onze manier van leven zetten je aan het denken en roepen je op tot zelfreflectie.

De kerk kan zo een baken van hoop zijn

Talenten benutten

Stof tot nadenken geven ook de opvattingen van de GKSBS over de invulling van het diaconaat. De GKSBS wil een kerk zijn die geïnspireerd door Gods Geest 'transformatief diaconaat' bedrijft: diaconaat dat mensen leert om hun talenten te benutten. Ieder mens heeft van God gaven ontvangen waarmee hij of zij anderen kan helpen. Door die talenten aan te boren en te benutten, kan de kerk in de samenleving een baken van hoop zijn. Een voorbeeld om te koesteren en na te leven.

• Joost Boogaard

ZWO-GROEP ZOETERMEER-NOORD



UITGELEZEN

'Nieuwe christenen'

David Dessin beschrijft hoe door de grote stroom migranten God terug is in Europa. Het Europese christendom is op zijn retour, maar het christendom in Europa is springlevend! Ruim de helft van de migranten is christen. Dertien miljoen daarvan komt van buiten Europa, tegenover twaalf miljoen islamitische immigranten.

Dessin vertelt het verhaal achter deze verborgen herkerstening. Zijn zoektocht naar de nieuwe christenen wordt een wereldreis door eeuwen geschiedenis. Hij ontmoet Syrisch-orthodoxen uit het Midden-Oosten, Ghanaese Zevende-dags Adventisten en Filipijnse Pinkstergelovigen. Dessin laat zien hoe zij enkele van de jongste én snelst groeiende chris-

telijke bewegingen vormen. Deze christenen worden in hun land tegengewerkt en vaak ook vervolgd. Een reden om te vluchten. Wereldwijd is het christendom, dat wij nog steeds vooral als een Europese godsdienst zien, aan het groeien. Dessin concludeert dat weinigen in Europa beseffen hoe drastisch het christendom in de afgelopen eeuw veranderde en hoe dat de machtsverhoudingen beïnvloedt. Hij beschrijft de spectaculaire groei van de Rooms-Katholieke Kerk in Afrika. Tegen 2025 zullen Afrikanen en Latijns-Amerikanen bijna twee derde van de totale katholieke wereldbevolking vormen. De twintigste eeuw is volgens Dessin de laatste eeuw waarin blanken de katholieke kerk domineren. De keuze voor een zwarte

paus ligt steeds meer voor de hand. Wat Dessin laat zien voor de katholieke kerk roept vragen op voor de protestantse kerken in Nederland. Hoe gaan wij om met de nieuwe christelijke gemeenschappen, gevormd door vluchtelingen en andere migranten? Daarvoor vraagt dit boek aandacht.

• Joke Westerhof

David Dessin, 'God is een vluchteling. De terugkeer van het christendom in de Lage Landen', Kalmthout: Polis, 2017, € 19,95



ichthus boekhandel
bijbels boeken muziek
Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081
WWW.ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Advertentie